



# MEDLEMSBLAD

## Länken MFK 80 år!



*Ett 50-tal klubbmedlemmar hade kommit till klubbstugan i Dörröd för att i strålande sommarväder fira klubbens 80-årsjubileum. – Fr. v. rad 1-2: Håkan Linde, Leif Andersson, Gun Holgersson, Gertrud Martinsson, Lars Olsson, Frank Martinsson, Greta Olsson, Ann-Marie Holmqvist, Gerd Svensson, Berit Alm, Martin Landahl, Kalle Lundmark, Karla Persson, Stig Persson, Sonja Johansson, Pelle Wahlström, Maiken Andersson, Kjell-Åke Carlsson, Vivi Bengtsson, Gunnar Rosén (Bromölla FK), Sven Hedengård, Kerstin Karlsson, Kerstin Hedengård, Eva Thulin, Maj-Britt Johnsson, Nils-Olof Arvidsson (Skånes skidförbund), Rune Hansson, Tord Svanfelt (Helenholms IF), Lena Hansson (skymd), Kenth Larsen (Helenholms IF), Ulf Selin (skymd), Lars-Erik Larsson, Essie Gustafsson, Bertil Gustafsson. – Bakre raden: Åke Nilsson, Bertil Holmqvist, Karl-Erik Olsson, Robert Glembro, Arne Johansson, Börje Wihlberg, Gunnar Thuresson (Bromölla FK), Anders Eriksson. – På knä: Kjell Wihlberg.*

## Från redaktören

Detta nummer av *Länken* innehåller artiklar om vitt skilda ämnen: riksläget i Stensund, skidspårning, 80-årsjubileet i klubbstugan i Dörröd, insatser i Malmöfestivalen, vandring i Alnarp, fackelvandring i Bokskogen, Bulltoftaloppet på rullskidor, årsmöte i Vasaloppets veteranklubb och Bulltofta under åren 1939–1950.

Tack, alla bidragsgivare, för artiklar och bilder! Jag önskar er alla en trevlig läsning och en riktigt god jul!

Malmö den 6 december 2015

Lars Svensson

---

---

## Riksläger 2015 — 4–11 juli

Under vecka 28 arrangerades årets riksläger som i år var förlagt till Stensunds folkhögskola i Trosa. Lägervistelsen blev våt. Regn och storm avlöste varandra, så de medtagna regnkläderna kom väl till pass. Tävlingar som mångkamp, volleyboll kunde dock genomföras. Från Malmö FK fanns två nya familjer, som jag inte träffat. I mångkampen utmärkte sig familjerna Kihlman, Westström och Linnér med goda resultat. Arvid Kihlman (H10) blev 10:a, Herman Kihlman (H12)

Manus till *Länken* kan skickas till:  
Malmö Frisksportklubb, Roskildevägen 7, 217 46 Malmö eller  
Lars Svensson, Dammfrivägen 48 A, 217 63 Malmö  
Tel.: 040-92 62 49  
E-postadress: laurentius@ownit.nu

blev 3:a, Malin Kihlman (SenD) 4:a, Dan Westström (SenH) 10:a, Johan Wiktor (SenH) 22:a och Bengt Linnér (SenH) 25:a.

Själv hade jag ”hyrt in mig”, så jag levde bekvämt under lägerveckan. Problem är till för att lösas, och de problem som dök upp under veckan lyckades årets arrangörer också åtgärda på ett bra sätt.

Ingvar Carlsson

---

---

## Malmöfestivalen – 14–21 augusti

Under Malmöfestivalen hade MFK åtagit sig att torka av bord mellan kl. 11.00 och 18.00. Ett funktionärspass var på 3,5 timmar. Stort tack till er som ställde upp och förskaffade klubben ett bra tillskott till klubbkassan: Lena och Rune Hansson, Essie och Bertil Gustafsson, Maiken Andersson och Kjell-Åke Carlsson, Bertil Hansson, Arne Pedersen, Börje Hammarstedt, Åke Nilsson, Kalevi Varén, Gerd Svensson, Lennart Holmgren, Evy Andersson, Kerstin Karlsson och undertecknad samt icke-medlemmarna Lars Olsson, Arne Norberg och Greta Olsson

Ingvar Carlsson

---

---

## Underhåll av stugan

22 gånger har klubbussen rullat till Dörröd och stugan under januari – november. Arbetet har bestått i gräsklippning, trädfallning, lagning av väghål osv.

Hatten av för gänget som utfört en fin arbetsinsats: Börje Wihlborg, Arne Pedersen, Åke Nilsson, Kalle Lundmark, Bertil Månsson och Rune Hansson.

Chauffören (Ingvar Carlsson)

---

---

## Fackelvandring – 29 oktober

Omkring 1000 personer tog tillfället i akt att delta i Fackelvandringen som utgår från Torups friluftsanläggning i Bokskogen och som arrangeras av Malmö Fritid och Svedala kommun med Svedala ungdomsbrandkår, Malmö FK och Friluftsförbundet som medarrangörer. Från klubben deltog Essie och Bertil Gustafsson, Lena och Rune Hansson, Berit Alm och Kerstin Karlsson, som sålde 650 facklor, Åke Nilsson, Arne Pedersen och Bertil Hansson, som höll korvgrillning-en i gång kl. 17.00–20.30, och Håkan Linde, Lennart Holmgren och undertecknad.

Efter fackeltåget blev det fika i Magasinet med trubadurunderhållning av Ronnie Holmgren. När klubbussen åter var på Roskildevägen, hade klockan hunnit bli nästan 22.00.

Stort tack till er som ställde upp. – Från Malmö Fritid fick vi ett tackbrev för vår insats.

Ingvar Carlsson

## Semesterresa till Mora och årsmöte med Vasaloppets veteranklubb — 2–6 september

Vasaloppsveteranerna håller sitt årsmöte första helgen i september. I år skulle mötet starta lördagen den 5 september i MoraParken. Jag for med bil från Malmö onsdagen den 2 september. På uppvägen stannade jag till i ett skogsparti vid Hestra, där jag plockade ett antal liter blåbär, som jag senare överlämnade till vår dotter Anette i Skövde, där jag skulle övernatta. På torsdagen (den 3 september) rullade bilen vidare mot Torsby i Värmland, där jag hann avverka 4 träningspass i Torsby skidtunnel, Sveriges första inomhusarena för längdskidåkning för såväl nybörjare och motionärer som elitutövare.

Lördagen den 5 september började med en mäktig frukost. Sen blev det ett skidpass mellan kl.09.00 och 10.00, innan jag fortsatte till Mora för att komma i tid till årsmötet, som skulle börja kl. 13.00.

Årsmötet inleddes med att ordföranden Eric Erlandsson gjorde en kort historik av klubbens utveckling. Därför följde sedvanliga årsmötesförhandlingar

och i slutet utdelning av veteranmedaljer och veteran-diplom till nya åkare, som kört 30 vasalopp. Nu är antalet uppe i 929, därav 20 som kört 50 lopp eller fler. Rekordet har Bengt Eriksson, Särens IF. Han har åkt 60 lopp i sträck, det första 1953. Vid starten den 2/3 i år fanns Bengt på plats men hade då bestämt sig för att inte åka fler vasalopp utan han var där för att heja på övriga veteraner, som skulle åka öppet spår denna dag.

På eftermiddagen var det dags för fotografering, tipsrunda m.m. Klockan 19.00 blev det middag och utdelning av medalj till dem som kört sitt 50:de lopp. Sen blev det underhållning och dans. Det hela slutade slutade kl. 23.30.

En händelserik dag för ca 250 personer, varav 4 var skåningar men bara jag från Malmö.

Ingvar Carlsson  
vasaloppsveteran 241

---

---

## Bulltoftaloppet på rullskidor – 8 november

Jag fick idén att klubben jubileumsåret åter skulle arrangera ett rullskidlopp i Malmö. Och efter ha samrått med några klubbmedlemmar lämnades en ansökan in till polismyndigheten i Malmö första veckan i oktober. Döm om vår förvåning då det blev avslag: rullskidor räknas som fordon och för tävling med tidtagning krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Tillståndet kostar 2.300 kr och ansökan skall skickas in senast 4 månader innan arrangemanget. Tävlingen fick inte genomföras. Så ansökan gick tillbaka till Polisen, som beviljade tillstånd, om arrangemanget gjordes till en motionstävling utan tidtagning. Vi fick en tankeställare men belöt till slut att genomföra loppet och låta åkarna själva ta tiden.

På lördagen markerades banan med skyltar med text om loppet och uppmaning till hundägare att hålla sina hundar kopplade under själva loppet, som räknades pågå ca 1,5 timme. Vidare markerades banan med blå pilar, som olyckligtvis regnade nästan bort natten före tävlingen.

Tävlingsdagen var det praktiskt taget full storm – 15–20 meter per sekund. Målställningen kunde inte resas utan fick ligga kvar på marken vid start och mål. Martin Landahl meddelade i mobil att åkarna inte hittade markeringarna och att en lastbil var parkerad alltför nära ett övergångsställe, där åkarna skulle passera. Samtidigt som detta hände, var det dags för start. Bertil Månsson, som var starter, fick emellertid problem med den inlånade klockan, som inte fungerade

som den skulle. Men tack vare Ulf Selin och hans armbandsur så kom med bara 1 minut kvar till start de tävlande – med 2 man i varje startgrupp – i väg i rätt tid. Själv for jag på Kerstins cykel runt banan och förstärkte markeringarna.

De 18 tappra åkarna skulle köra 5 varv – ca 19.400 m. Bäste man körde på 48.30. Endast 2 åkare bröt.

När siste man passerat respektive vakt plockades skyltar, målställning in, medan deltagarna duschade och därefter samlades i Malmö Orienteringsklubbs klubbstuga för fika och prisutdelning.

Med tanke på de goda tiderna så förstår jag nu varför en rullskidtävling skall räknas som en motortävling.

Ingvar Carlsson  
ansvarig för arrangemanget



## Skidspårning

### Juldagen 2014

Minusgrader och snöfall. På annandagen åkte jag ut till Bulltofta för att se om Fritid Malmö-personalen var på plats och om de skulle testa den 4-hjulingen. Men eftersom den hade tydligen tagit ledigt, så belöt jag att starta klubbens skoter och körde upp 2 spår runt planerna 1,2 och 3, inalles knappt 1.000 m. Jag kontaktade Ulf Selin, som i sin tur rapporterade om spåren till skidspår.se. Och till min förvåning spreds budskapet bland skidfolket i Skåne med rekordfart. Snart var parkeringen full med bilar med eller utan takbox. Men alla hade skidor. Ulf tog en bild av mig och ett par skidåkare. Bilden blev inlagd på skidspår.se och Skånes skidförbunds ordförande Nils-Arvid Olofsson tyckte att bilden var så bra, att jag kom på första sidan av Skånes skidförbunds årsberättelse. Men vad gör man inte, när "Hjärtat slår för skidor"? Spåren höll i 5 dagar, innan gumman Tö hade andra åsikter än vi skidåkare.

### 22–23 november 2015

Ett snöfall drog in över Malmö, så den 23 nov. fanns jag på Bulltofta och hoppades att personalen på Fritid Malmö skulle passa på att försöka göra spårningen med 4-hjulingen. men tyvärr var personalen ledig som skulle lära sig hur enkelt man kan få till skidspår. Under natten frös det till. Jag tog åter klubbskotern och på ett par timmar fixade jag till ett spår på 1,4

km. Då ringde telefonen. En person vid namn Joakim undrade om jag kunde ordna något spår. Svaret blev: "Klockan 12 skall det finnas spår på Bulltofta." Joakim åtog sig att rapportera till Skidspår.se. Och så var karusellen i gång. Ett flertal åkare anlände under eftermiddagen och senare på kvällen var det pannlampor som gällde. Jag tog chansen själv och var troligen den som sist lämnade Bulltofta kl. 20.45. Då hade jag hunnit åka ett 10-tal varv, innan skidorna åkte in i klubbussen.

Joakim, som ringt mig, körde 3,5 timmar. Hans målsättning är att 2016 försöka ta medalj, dvs. åka på segrartiden + 50 % av den tiden. Vi önskar lycka till.

### 24 november

Jag åkte ut till Bulltofta för gå med gänget kl. 10.00. Eventuellt skulle jag, trodde jag, även hinna åka några varv på spåret. Men när jag anlände, hade gumman Tö varit i farten under natten. Och vi som hade så fint glid dagen innan! Ännu en gång fick Fritid Malmö-personalen skjuta upp sin spårning, som var planerad att ske just den denna dag, då skarsnön försvunnit.

### Spårning 2016

Spårning på Romeleåsens golfbana kommer även 2016 att göras av MFK:s skidspårteam, när snödjupet är tillräckligt.

Ingvar Carlsson

## Vandring vid Alnarp – 4 oktober

När vi vaknade på söndagsmorgonen den 4 oktober, var det vackra höstvädret som bortblåst och dimman låg tät över Malmö. Trots detta körde vi ut till Alnarp för att vandra i den vackra slottsparken. På parkeringen mötte Ingvar, Kerstin, Gerd, Bertil, Essie, Rune och jag upp och gick över vägen till parken. Den milda hösten hade det goda med sig, att blomsterprakten fortfarande var väldigt stor; begonior, tobaksplantor och andra sommarblommor prunkade fortfarande. Dessutom fanns det pelargonior och pumpor som lyste färggrant i rabatterna. Som vanligt delade Essie med sig av sitt stora kunnande om växter. Det är alltid så trevligt att få veta vad de olika växterna heter. Vi gick runt och beundrade prakten och tittade på de stora, praktfulla träden, som växer i parken. Som vanligt var kaffepaus ett måste och trots att vädret kanske inte var idealiskt satt vi ute och fikade. Efter fikan gick vi ännu en runda i planteringarna som omger slottet, innan vi skildes åt och åkte hem efter en trevlig tur.

Text och bild: Lena Hansson



Bild 1. Ingvar Carlsson i förgrunden. Bakom honom skymtar Bertil Gustafsson och Rune Hansson. Till höger: Kerstin Karlsson (utan huvudbonad) och Essie Gustafsson.

Bild 2.

Bild 3.

## Barnens Vasalopp 2016

Barnens Vasalopp 2016 i Malmö kommer att arrangeras den 9 januari, Stadium Svågertorp. Malmö FK kommer att medverka. Kan du ställa upp, så tag kontakt med Ingvar Carlsson (0706-49 76 98) för mer information.

### Kul i fem

Kul i fem vecka 6 kommer MFK att finnas på Bulltofta måndag – fredag kl. 09.00 – 13.00. För mer information ring Åke Nilsson 0707-77 85 35.

## Årsfest

Plats: Elinelunds föreningslokal  
Dag: Lörd. 9 januari 2016  
Tid: Kl. 17.00

Anmälan senast 6 januari till: Lena Hansson 0708-49 95 75 eller  
Ingvar Carlsson 0706-49 76 08

Buffé m.m. till självkostnadspris

## MFK 80 år!

Från jubileumsfesten i Dörröd den 9 augusti 2015

Text och bild (om ej annat anges): Lars Svensson

I strålande högsommarvärme med gassande sol och blå himmel firade ett 50-tal klubbmedlemmar – veteraner- äldre och yngre – och gäster från Skånes skidförbund, Bromölla FK och Helenholms IF MFK:s 80-årsjubileum vid klubbstugan i Dörröd. Särskilt roligt var det att flera av klubbens äldsta medlemmar hade kommit till jubileumsfesten. Äldst av veteranerna var nittiofemåriga Stig Persson, som blev medlem i klubben 1936 och som med tanke på hans höga ålder fortfarande är anmärkningsvärt pigg och vital både kroppsligen och andligen. God förtäring, skratt och glada tillrop, fin musik (klarinet Anders Eriksson, piano Lars Svensson), allsång, trivsamt stämning, medalj- och blomsterutdelning, fotografering, tal av bl.a. Nils-Arvid Olofsson, ordförande i Skånes skidförbund, Gunnar Thureson, sekreterare i Bromölla FK och Tord Svanfelt, Helenholms IF, tipsrunda med enastående priser (målningar av Kjell Wihlborg) och allt under överinseende av Ulf Selin och Ingvar Carlsson, som uppträdde som värdar. Nils-Arvid Olofsson prisade i sitt tal arrangemanget och överlämnade till klubben en vandringpokal, som mottogs av Ingvar. Skånes Skidförbund har också satt in en summa pengar på fonden "Hjärtat slår för skidor". I sitt tal berömde Nils-Arvid särskilt klubbens arbete med Barnens Vasalopp och han – liksom många andra –

sörjde över att Bokskogsrundan har måst läggas ned. Första maj i Bokskogen är inte längre vad det har varit.

Följande klubbmedlemmar belönades med Svenska frisksportförbundets förtjänstplakett i Guld: Leif Persson och Börje Wihlborg.

Silver: Leif Andersson, Martin Landahl, Gertrud Martinsson, Åke Nilsson och Ulf Selin.

MFK:s förtjänststecken fick Martin Landahl och Gertrud Martinsson.

Olympiafacklan fick Berit Alm, Leif Andersson, Essie och Bertil Gustafsson, Lena och Rune Hansson, Håkan Linde, Karin och Kalle Lundmark, Åke Nilsson, Ulf Selin, Gerd och Lars Svensson och Börje Wihlborg.

"Svett droppen" fick Anders Eriksson och Börje Hammarstedt.

Presentkort och blomma (Flitiga Lisa) fick Berit Alm, Essie och Bertil Gustafsson, Lena och Rune Hansson, Kerstin Karlsson, Karla och Stig Persson, Kerstin och Sven Hedengård.

Från FK Tor i Stehag fick klubben ett gratulationskort.

Ett stort tack och en stor eloge till festarrangörerna: Berit Alm, Essie och Bertil Gustafsson, Lena och Rune Hansson, Kerstin och Ingvar Carlsson och Ulf Selin.



Bild 4. Sommarglada klubbmedlemmar och gäster. Fr. v. rad 1-2: Håkan Linde, Leif Andersson, Gun Holgersson, Gertrud Martinsson, Lars Olsson, Frank Martinsson, Börje Hammarstedt, Greta Olsson, Gerd Svensson (ansikte), Berit Alm, Martin Landahl, Kalle Lundmark, Karin Lundmark, Karla Persson, Stig Persson, Sonja Johansson, Pelle Wahlström, Maiken Andersson, Kjell-Åke Carlsson, Gunnar Rosén (Bromölla FK), Sven Hedengård, Kerstin Hedengård, Berit Nilsson, Ingvar Carlsson, Eva Thulin, Anders Eriksson, Ulf Selin (nacke), Nils-Olof Arvidsson (Skånes skidförbund). – Bakre raden: Åke Nilsson, Bertil Holmqvist, Ann-Marie Holmqvist (skymd), Robert Glembro, Arne Johansson, Börje Wihlborg, Gunnar Thureson (Bromölla FK).

## Mat smakar bra i det fria

Bild 5. Vid första bordet syns en gestikulerande Ingvar Carlsson (ryggen). Stig Persson och Frank Martinsson tycks lyssna intresserat. Gertrud Martinsson njuter av förtäringen och Lars Olsson vid bordsändan tycks vara mätt och belåten. Bredvid Stig sitter hans dotter Christina Larsson (med solglasögon).



Bild 6. En tankfull Kerstin Karlsson vid bordsändan. Bertil Gustafsson beundrar sin fackla och Lena Hansson riktar uppmärksamheten åt annat håll. Vid bordet till höger syns ryggtavlan av Gerd och vid bordsändan skymtar Martin Landahl. Längst till vänster: Håkan Linde.



Bild 7. Vid bordsändan sitter Ulf Selin, en av dagens värdar. Till vänster sitter Gerd, Martin Landahl och Håkan Linde, klubbens ordförande. Bordskamraterna till höger är Berit Alm, Leif Andersson och Leifs särbo Gun Holgersson.

*Till ett jubileum hör också tal ...*

*Bild 8. Vid det högra bordet syns längst bort till höger Lena Hansson, Kerstin Karlsson, Gunnar Thuresson, sekreterare i Bromölla FK, och Gunnar Rosén, ordförande i samma klubb. Till vänster sitter Börje Wihlborg och ytterst skymtar Berit Nilsson.*



*Stolta medaljörer, "Flitiga Lisor" och två veteranpar*



*Bild 12. Fr.v.: Gertrud Martinsson, Börje Wihlborg, Martin Landahl, Leif Andersson, Åke Nilsson och Ulf Selin.*



*Bild 9. Skånes skidförbunds ordförande Nils-Arvid Olofsson håller tal. Ulf Selin håller vandringpokalen som klubben skall få.*



*Bild 10. Gunnar Thuresson, sekreterare i Bromölla FK, med present i hand.*



*Bild 13. Bertil och Essie Gustafsson.*



*Bild 14. Rune och Lena Hansson.*



*Berit Alm.*



*Bild 11. Tord Svanfelt från Helenholms IF i "talar-stolen". Ingvar Carlsson till vänster filmar talaren. I bakgrunden Ulf Selin och till höger MFK:s ordförande Håkan Linde.*



*Bild 15 Veteranparet Stig, medlem sedan 1936, och Karla Persson.*



*Bild 16. Veteranparet Kerstin och Sven Hedengård, medlem sedan 1940.*

## Vimmel



Bild 17. Karl-Erik Olsson och Pelle Wahlström i samspråk. Den sistnämnde berättade roliga historier från gamla tider vid kaffet och skänkte Ingvar Carlsson en slips som tillverkats i frisksportaren och resenären och globetrottern Håkan Troedssons slipsfabrik.

Bild 18. Börje Wihlborg i samspråk med Gunnar Thuresson, och Gunnar Rosén sekreterare respektive ordförande i Bromölla FK.



Bild 19. En glad Gertrud Martinsson visar sina priser. Martin Landahl ser en aning brydd ut. – Foto: Frank Martinsson.



Bild 20. I väntan på tipsrunda. I mitten språkar Kerstin och Sven Hedengård (med ryggarna mot kameran) med Anette Holmqvist och Maj-Britt Johnsson. Till höger skymtar Berit och Åke Nilsson. Och till vänster ser vi Lars-Erik Larsson, Stigs och Karlas svärson.



Bild 21. Här grunnar Nils-Arvid Olofsson, Gerd och Anders Eriksson över de knepiga frågorna.



Bild 22. Ut i skogen ska vi gå ...



Bild 23. Karla och Stig Persson håller sig försynt i bakgrunden.



Bild 24. Vilken fin dag för en tipsrunda! Eftersläntarna är Martin Landahl, Kjell-Åke Carlsson och Kikki Andersson.



Bild 25. Ordföranden Håkan Linde och klarinettisten Anders Eriksson i samspråk med Kjell Wihlborg. Håkan och Anders ser undrande ut.

## Tipsrunda fortsättning ...



Bild 26. Fyra sköna damer på tipsrundepromenad i skogen. Fr v.: Ann-Marie Holmqvist, Sonja Johansson, Greta Olsson och Maj-Britt Johnsson.



Bild 27. Lars Olsson och Karl-Erik Olsson på väg till sista frågan.



Bild 28. Tipsrunderättarna Eva Thulin och Barbro Wihlborg njuter av solen i väntan på tipsrundefolket som är i annalkande.



Bild 29–30. Tipsrundepriser skapade av fotografen och konstnären Kjell Wihlborg.

### Från styrelseprotokoll (styrelseprotokollsdatum i parentes)

6/9 ställde 4 klubbmedlemmar upp som funktionärer i Bokskogens Dag. (16/9)  
5/10 deltog Ingvar Carlsson i Skånes frisksportdistrikts årsmöte i Hässleholm. Klubben fick presentkort på 300 kr på Statoil för arbetet med spåren på Bulltofta. (14/10)  
Klubben skall införskaffa en ny dator. (14/10)  
Carl Johan Norrström, som blev medlem 1968, har avlidit. (16/9)  
John Persson, som blev medlem 1946, har avlidit. (14/10)

### Aktiviteter på Bulltofta

Tisdagar kl. 10.00: Vi promenerar och går stavgång  
Lördagar kl. 10.00: I väntan på snö gemensam rullskidträning. Kontakta Ingvar: 0706-49 76 08

### Om dramatiska händelser på Bulltofta och i södra Sverige 1939–1950

Börje Wihlborgs föredrag (19/10) om Bulltofta under krigsåren hade lockat stor publik: Lena Hansson, Rune Hansson, Essie Gustafsson, Bertil Gustafsson, Frank Martinsson, Bertil Hansson, Lasse Olsson (granne till Frank), Gertrud Martinsson, Gerd, Ingvar Carlsson, Calle Lundmark, Håkan Linde, Martin Landahl, Karin Lundmark, Kikki Andersson, och Kjell-Åke Carlsson och undertecknad.

Föredragshållaren, kunnig och väl påläst, gjorde en utförlig resumé av andra världskrigets start och förlopp. Kriget, som började den 1 september 1939 med den tyska invasionen av Polen, pågick till 1945 och kom att involvera de flesta av världens nationer. Danmark och Norge ockuperades 1940. Sverige lyckades hålla sig neutralt under hela kriget men tvingades till vissa eftergifter, bl.a till transiteringstrafiken, tyska militärtransporter av personal och material inom Sverige till Norge. Sverige lyckades å andra sidan, berättade föredragshållaren, åren 1940–1945 få tillstånd av Tyskland, att med s.k. kurirplan målade i särskilt skarpa färger, med fri lejd flyga hem svenska sjömän, som mönstrat av från båtar som nått engelska hamnar. Under den s.k. beredskapstiden infördes ransonering på matvaror, bränsle, rengöringsmedel, tobaksvaror m.m. Vintrarna var mycket stränga, många levde på svältgränsen. Många engagerade sig i en mängd frivilligorganisationer, bl.a. i Röda korset, Landstormen, Hemvärnet, Brandsförsvaret, samaritföreningar, skarpskyttegörelser, bilkåristföreningar, luftbevakningsorganisationer och flygklubbar. Nedan följer en kort historik över föredragshållarens uppdrag, åligganden, studier och engagemang:

13 år gammal (1942): medlem i Husie skytteförening med arbete som bl.a. ”klisterpåg” i markörgraven varje veckoslut. Lön: en hallonlemonad + instruktörsledd vapenträning på Mausermodell 96 och skjutning på måltavla.

14 år (1943) gammal: medlem i Malmö hemvärnskompani 111-3. Större delen av fritiden under veckorna ägnades åt militär fostran: exercis, orientering, fältmässiga uppgifter, gerillastrategi och stridsövning. Under några fjortondagarsperioder varje år: Hemvärnets stridsskola i Vällinge vid Mälaren (invigd 1943). Skolchef. S. H. Skeppstedt. Chefsinstruktör: Raoul Wallenberg.

Vidare: fyraårig utbildning till flyg- och bilmekaniker vid Malmö tekniska skola: praktiskt arbete på dagtid i skolans verkstad eller på bilverkstad varvat med teoretisk undervisning kvällstid i lektionssal.

Under skolferierna: praktikant på ABA:s flygmotorverkstad på Bulltofta. ABA – AB Aerotransport – hade bildats 1924 och hade verksamhet på Bulltofta till 1949. 1944 fick Börje uteslutande jobba med att demontera amerikanska flygmotorer.

Sommarledigheten 1945 jobbade Börje åter på ABA:s motorverkstad men arbetade mest på själva ”motorprovningsen”.

Efter skolutbildningen i verkstadsteknik fick Börje fast anställning vid ABA. För att bli en komplett flygmekaniker krävdes emellertid särskild internutbildning.

Vid 18 års ålder: skifttjänstgöring och placering på el-instrumentavdelningen. Det var stort att på nattskiftet ensam ansvara för att alla flygplanen i

hangaren eller på plattan fick sin dagliga, dvs. nattliga tillsyn, så att de var startklara kl. 05.30–06.30.

Under ockupationsåren skedde många nödlandningar av flygplan från de krigsförande ländernas flygvapen, främst tyska, brittiska och amerikanska. Det största antalet nödlandningar svarade emellertid det amerikanska flygvapnet för. Under 1944–1945 stod det ett pärlband av skadade stridsplan på Bulltofta. Omkring 100 var amerikanska, ca 10–15 tyska. Amerikanerna hade också en omfattande reparationsorganisation etablerad på Bulltofta, vars ledare hade majors grad. Till sitt förfogande hade han ett stort antal skickliga tekniker. Intill Hohögsbackarna var en reparationsdepå förlagd med all erforderlig utrustning. Amerikanerna betalade bra, så för ABA var det säkerligen en ekonomiskt lysande affär.

Efter kriget flyttades flygflottiljen F10 till Barkåkra

vid Ängelholm. Civilflyget fick tillbaka sin terminal och stationsbyggnad, som F10 hade lagt beslag på 1943, då byggnaden var nybyggd. En del flygbolag etablerade sig på Bulltofta.

Börje avslutade sitt föredrag med att visa ett fotomontage och berätta om de olika flygplanen, som funnits på Bulltofta. I tre DC3:or, som blev nedskjutna, visade det sig att kulorna i postsäckarna var tyska. F10 hade tre hangarer med 20 j20-plan i varje. Av dessa hangarer finns två kvar. 1946 bildades Flygbensinbolaget *Intava* (Internationell tankning av all världens aeroplan). Det höll till på Bulltofta flygfält.

För det spännande, innehållsrika och väldisponerade föredraget gav mötesdeltagarna föredragshållaren en varm applåd.

Lars Svensson



Bild 31. Föredragshållaren (stående), som inte var bunden av manuskript, tittar dock här i sina papper, medan åhörarna lyssnar intresserat. – Foto: Lars Svensson.



Bild 32. Stora svenska flaggor målades under kriget över fena och sidoroder och nationsnamnet på flygkroppen för att umärka våra neutrala trafikflygplan. – Foto: Lars Svensson.



Bild 33. Fr. v.: Rune Hansson, Essie Gustafsson, Frank Martinsson, Bertil Hansson, Lars Olsson och Håkan Linde. Närmast kameran: Kalle Lundmark (nacken), Martin Landahl (nacken). – Foto: Lars Svensson.

## ÅRSMÖTE

3 februari 2016

kl. 18.30 i klubblokalen

### Resultatbörsen

#### Vasaloppet 2015

Halvvasan 45 km. 3 mars

Åsa Anderlind (D45) 06:44:32

Ingrid Olsson (D45) 05:53:06

#### Friidrott 2015

Skaneloppet 7,1 km. 21 oktober

2 Börje Hammarstedt (H65) 30:50

### Minnesteckning över Leif Persson

Leif Persson var född och uppvuxen i Limhamn. Där gick han i folkskola (Geijersskolan), studerade sedan vidare på aftonskola och avlade realexamen. På 60-talet läste han under flera år ekonomi på kvällstid. Under praktiskt taget hela sitt yrkesverksamma liv var han anställd som lönekontorist vid Aktiebolaget Kvarnmaskiner i Malmö som hade sina lokaler på Sofiero och som 1979 flyttade till Vellinge, då under namnet Kamas Industri AB.

En sann frisksportvän har gått bort. Leif blev medlem i vår klubb 1955, där han gjorde en storartad, aktiv insats, inte bara som ”vanlig” medlem utan också som styrelsemedlem, ledare och funktionär. 1994–2010 var han klubbens ordförande. Åren 1978–79 och 1982–83 var han kassör. Som kassör var han också engagerad i Skånes frisksportdistrikt under åren 1988–2009. Han anlätades också på flera riksläger i Skåne – ofta tillsammans med klubbkamraterna Sven Hedengård och senare Ingvar Carlsson – som en av de ansvariga för tävlingsverksamheten.

Som idrottsman var Leif framför allt löpare. Han tävlade i ungdomsåren för friidrottsklubben IK Pallas och som oldboys/veteran för IFK Lund. (Han bodde i Lund ett antal år på 80-talet.) Som aktiv sprang han specialdistansen 1.500 på tiden 3.59.7 på Malmö idrottsplats 26/6 1959, en tid, som blott ett fåtal skåningar på den tiden (och nu med) mäktade med. Han var också en duktig långdistanslöpare. I ett lopp 1968 – Lugi marathon 1/6 – klockades han för den utmärkt tiden: 2.50.47.

Leif släppte inte helt kontakten med IK Pallas efter att ha blivit medlem i MFK. På tävlingar och arrangemang arrangerade av IK Pallas skötte han under ett stort antal år den elektriska tidtagningen, innan den blev permanent på 90-talet.

1961 blev Leif som fredsbevakande FN-soldat i

Kongo träffad i hals och lunga så illa, att ingen trodde att hans liv kunde räddas. Tack vare ett rådigt ingripande och en italiensk läkare och Leifs starka vilja och goda fysik, kunde han emellertid komma tillbaka till livet. Sin goda form och fysik hade han fått genom frisksportlivet, något som han ofta under åren lopp framhållit.

Utöver frisksport och idrott var Leifs stora passion och glädje dans, i synnerhet folkdans och gammeldans, ett intresse som följde honom genom hela livet. Men även mogendans, foxtrot och bugg tyckte han mycket om. Han var medlem bl.a. i *Hembygds-gillet i Malmö*, som är ansluten till Svenska folkdansringen. Och han deltog så sent som bara för ett par år sedan i dansföreningen *Svingens* dansprogram på Ribersborgsstranden sommartid.

Leif deltog ofta i klubbens vandringar och vid ett tillfälle kom jag honom riktigt inpå livet. Vi kom nämligen att språka om löpning, ett ämne som låg honom varmt om hjärtat. Och när jag berättade för honom att jag var kusin till medeldistanslöparen, Lennart Strand, EM-mästaren och OS-medaljören (silver), lyste han upp. Han hade träffat Lennart flera gånger, som han uppskattade högt både som löpare och människa.

Leif Persson erhöll vid klubbens 80-årsjubileum Svenska frisksportförbundets förtjänstplakett i guld. 2011 tilldelades han Försvarsmaktens medalj ”Sårad i strid” för sina insatser som fredsbevakande FN-soldat i Kongo 1961.

Leif Persson blev 79 år gammal. Han avled den 29 november 2015.

Våra tankar går till hans barn Anette och Anders med familjer.

Lars Svensson



# Malmö Frisksportklubb



Roskildevägen 7, 217 46 Malmö

Ingång från Carl Gustafs väg (källaringång)

Tel. (och fax): 040 – 98 22 01

Plusgiro: 24 76 91 – 9

Internetadress: [www.frisksportmalmo.se](http://www.frisksportmalmo.se)

Webmaster e-postadress: [anders.persson@frisksport.se](mailto:anders.persson@frisksport.se)

## Medlemsavgifter:

Ungdom: 150:- t.o.m. 20 år

Familj: 500:- (ej barn över 20 år)

Senior: 400:- fr.o.m. 21 år t.o.m. 64 år

Pensionär: 250:- fr.o.m. 65 år (Pensionärspar: 400:-)

TORS HAMMARE I EN SOLRING ÄR  
DE SVENSKA FRISKSPORTARNAS SYMBOL.  
FRISKSPORTSRÖRELSENS MOTTO ÄR:  
EN SUND SJÄL I EN SUND KROPP.

Därför propagerar vi i MALMÖ FRISKSPORTKLUBB för

- FRILUFTSLIV OCH MOTION
- ENKEL OCH FULLVÄRDIG KOST
- ENKEL GEMENSKAP I STÄLLET FÖR KOMMERSIELLA NÖJEN
- RIKARE KULTURLIV
- AVSTÅNDSTAGANDE FRÅN ALKOHOL, TOBAK OCH ANDRA DROGER

I klubblokalen på Roskildevägen 7 träffas vi för klubbträffar, studiecirklar m.m.

Av aktiviteterna kan nämnas:

- LÅNGLÖPNING • SKIDÅKNING • RULLSKIDÅKNING
- LANDSVÄGSCYKLING • FRILUFTSLIV OCH MOTION
- VANDRINGAR • FÖREDRAG • STUDIECIRKLAR

Klubben har också en stuga på Romeleåsen i vacker omgivning ca 5 km söder om Veberöd, ca 2 km väster om Dörröds by, där medlemmarna kan träffas för avkoppling och allehanda aktiviteter.

Vintertid preparerar klubbens spårgrupp skidspår på ett flertal ställen i Malmö med omnejd, bl.a. Bulltofta, Bokskogen och Romeleåsens golfbana i Dörröd.

En och annan medlemsfest hör också till bilden.

Gillar du vårt program, så är du välkommen i vårt glada lag!

## Kontaktpersoner

För ytterligare information om klubbens verksamhet, tag kontakt med:

Håkan Linde tel.: 0705–62 90 60 eller Ingvar Carlsson tel.: 0706–49 76 08.